

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία Δημοτικής Κίνησης “Κίνηση Πολιτών για τη Σύρο”

Εμείς, πολίτες της Σύρου, γυναίκες και άνδρες, με καταβολές στον χώρο των κοινωνικών κινημάτων και των κοινωνικών αγώνων, της οικολογίας και του πολιτισμού, ενεργοί πολίτες της Σύρου, που αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής με σεβασμό στον πολίτη και τις ανάγκες του, για την πλήρη και σταθερή απασχόληση, για κοινωνικές υποδομές αντάξιες της αξιοπρέπειας των δημοτών, για την προώθηση της αλληλεγγύης με βάση το σύνθημα «κανένας μόνος του στη κρίση», για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου με γνώμονα τα συμφέροντα των πολιτών και όχι των λίγων, για ένα διαφορετικό μοντέλο αυτοδιοίκησης, ουσιαστικά αποκεντρωμένης και δημοκρατικής, παίρνουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε μια δημοτική κίνηση που θα αποτελέσει την εναλλακτική λύση-πρόταση για το νησί μας.

Απέναντι στο δημαρχοκεντρικό σύστημα διακυβέρνησης του Δήμου, που ενισχύθηκε τα μέγιστα μέσα από τον Καλλικράτη, με στόχο την ουσιαστική αποδυνάμωση της αυτοδιοίκησης και τη λειτουργία της ως πειθήνιου εντολοδόχου των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, οραματιζόμαστε έναν Δήμο με συμμετοχική και δημοκρατική λειτουργία, που θα εμπνέεται από τους συλλογικούς αγώνες και θα απαντάει δυναμικά, βάζοντας εκείνες τις κόκκινες γραμμές που οι ίδιοι οι πολίτες υπαγορεύουν απέναντι στις πολιτικές των μνημονίων, στις πολιτικές της εξαθλίωσης και της διάλυσης της κοινωνίας.

Επιδίωξή μας δεν είναι η συγκυριακή προώθηση ενός ακόμα ψηφοδελτίου στις δημοτικές εκλογές. Μας ενώνει η αγωνία για το παρόν και το μέλλον και βασικά η πεποίθηση ότι η κατάσταση στο νέο δήμο μας αύριο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι όμοια με τη σημερινή.

Όλοι ζούμε τις επιπτώσεις από την πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική και θεσμική κρίση που περνά η χώρα. Κατάσταση που δεν είναι φυσικό φαινόμενο αλλά απόρροια της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, της κυριαρχίας των ανεξέλεγκτων και αδηφάγων χρηματαγορών, της εφαρμογής του «δόγματος του σοκ», που ιδιαίτερα στη χώρα μας συνδυάζονται με τις μνημονιακές επιλογές και δεσμεύσεις αλλά και με το διεφθαρμένο, υπερσυγκεντρωτικό, πελατειακό κράτος. Όταν η χώρα έχει πάνω από 1.700.000 ανέργους και 3.500.000 φτωχούς, αυτό δεν μπορεί να μην έχει αντανάκλαση στο νησί μας. Η επίσημη ανεργία στη περιοχή μας βρίσκεται στο 15%, με την ανεργία των νέων να έχει ξεπεράσει το 50% και μεγάλο ποσοστό των μικροεπιχειρήσεων να βάζει λουκέτο. Ήδη αρχίζουμε να βιώνουμε την ρήση του Γκάντι ότι «η μεγαλύτερη βία είναι η πείνα και η φτώχεια».

Οι μνημονιακές «υποχρεώσεις» και «δεσμεύσεις», που με συνέπεια υλοποιούνται από τις διαδοχικές συγκυβερνήσεις, μειώνουν σταδιακά κατά 65% την κρατική επιχορήγηση και οι απώλειες για το νησί μας είναι της τάξης των 6-10.000.000€ (απώλειες βεβαιωμένες έτους 2012 5.100.000€). Σε συνδυασμό με την απαγόρευση προσλήψεων, τις διαθεσιμότητες και τις συνταξιοδοτήσεις, οδηγούν μαθηματικά στη δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους των δήμων, που υπηρετεί κατεξοχήν τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα (λειτουργικές δαπάνες σχολείων, βρεφονηπιακοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, δημοτικά ιατρεία, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, καθαριότητα, πρόσφατες δομές αλληλεγγύης).

Προτεραιότητά μας αποτελεί η συγκρότηση ενός αυτοδιοικητικού μετώπου ενωτικής διεκδίκησης, δημοκρατικής ανατροπής των μνημονιακών επιλογών. Είναι ζήτημα ύπαρξης της ίδιας της Αυτοδιοίκησης και της δημοκρατικής έκφρασής της. Είναι ζήτημα στοιχειώδους λειτουργίας του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι η Αυτοδιοίκηση, το τελευταίο ανάχωμα του κοινωνικού κράτους και γι' αυτό στοχοποιείται, υπερμεγεθύνοντας τα ήδη υπαρκτά προβλήματά της για τα οποία ευθύνονται αυτοί που διοικούσαν μέχρι σήμερα. Η αποδόμηση της Αυτοδιοίκησης αποτελεί τον πλέον ασφαλή οδηγό για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την ιδιωτικοποίηση

και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών, την υπερφορολόγηση των πολιτών, την εκποίηση των δημόσιων αγαθών και της δημόσιας γης.

Συντονίζοντας τη δράση μας, παίρνουμε την πρωτοβουλία της συγκρότησης της **Δημοτικής Κίνησης, “Κίνηση Πολιτών για τη Σύρο”**. Πρωταρχικός μας όρος είναι η Κίνηση να μην έχει προσωποκεντρική μορφή, να είναι κίνηση **ισότιμων ενεργών δημοτών** που θα αποφασίσουν μέσα από ανοικτές δημοκρατικές διαδικασίες ποιος θα τους εκπροσωπεί στην κοινωνία και στους θεσμούς. Η κίνηση **“Κίνηση Πολιτών για τη Σύρο”** είναι μια αδέσμευτη, πολυφωνική, αγωνιστική συλλογικότητα, που στοχεύει στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Φιλοδοξεί να γίνει η παράταξη που θα ενεργοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών ώστε να συμμετάσχουν στις αποφάσεις για τη ζωή τους, για τα καθημερινά τους προβλήματα, αλλά και να αποφασίζουν οι ίδιοι για την ανάπτυξη του τόπου τους. Δηλώνει απερίφραστα τα αντιμνημονιακά, ριζοσπαστικά, δημοκρατικά, οικολογικά, αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά της χαρακτηριστικά και αγωνίζεται για την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους, των δημόσιων αγαθών και της δημοκρατίας.

Η παράταξη που συστήνουμε σήμερα όλοι μαζί, πιστεύουμε και θέλουμε να μην αποτελέσει μια ευκαιριακή προεκλογική συνεργασία πολιτών, αλλά ένα κίνημα αυτοδιοικητικό που θα αλλάξει το πολιτικό τοπίο στο νησί μας, με δημοκρατικές διαδικασίες από τα κάτω, με στόχο να προστατευτούν όλες οι πληττόμενες κατηγορίες συμπολιτών μας από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και να προστατευτούν όλα τα δημόσια αγαθά, ώστε να τα απολαμβάνουμε όλοι, ισότιμα και δίκαια.

Βασικός μας στόχος είναι ν' ανοίξουμε νέους δρόμους πραγματικής προόδου για το νησί μας προς όφελος όλων των δημοτών και να μην αφήσουμε τη διοίκηση του Δήμου στα ίδια πρόσωπα και στις ίδιες φθαρμένες πολιτικές που, μην έχοντας κανένα όραμα και τίποτε πλέον άλλο να προσφέρουν, σκοπεύουν να οδηγήσουν το νησί σε μια ακόμη άγωνα τετραετία. **Στην Κίνηση αυτή δεν μπορούν να συμμετέχουν φθαρμένα ή αναξιόπιστα πρόσωπα ούτε εκφραστές και υποστηρικτές με οποιονδήποτε τρόπο μνημονιακών επιλογών.**

Η κίνηση “Κίνηση Πολιτών για τη Σύρο” θα παλέψει για ένα Δήμο:

- Που αφήνει «χώρο» στους πολίτες του, που συναντάται με τις πρωτοβουλίες και τα κινήματά τους, ένα δήμο δημοκρατικό που θα δεσμεύεται από τις αποφάσεις των λαϊκών συνελεύσεων.
- Που προστατεύει και αξιοποιεί τον δημόσιο πλούτο, που στέκεται δίπλα σε όλες τις παραγωγικές ομάδες, όλους τους εργαζόμενους και τους μετανάστες για την ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου.
- Που σχεδιάζει το μέλλον με γνώμονα τις κοινές ανάγκες, τις αρχές και τις αξίες των δημοτών.
- Που θα στοχεύει σ' ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, που θα στηρίζεται στις τοπικές συνθήκες, θα σέβεται το περιβάλλον και θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες παραμονής των κατοίκων στο τόπο τους.
- Που θα υπερασπίζεται τους δημόσιους (ελεύθερους) χώρους και θα στοχεύει στην ανθρώπινη διαβίωση σε αρμονική σχέση με το περιβάλλον, στην πόλη, στα χωριά.
- Που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση.
- Που θα εκφράζει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του νησιού μας, θα ενισχύει και θα προάγει κάθε άξια τοπική πολιτιστική δράση ατόμων και συλλόγων.

Ένα Δήμο της κοινωνικής Αλληλεγγύης, της οικολογικής αναβάθμισης, της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής βιωσιμότητας, που έμπρακτα θα καταπολεμά την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον ρατσισμό.

Κανένας μόνος του στην κρίση. Προστασία των συμπολιτών μας που πλήττονται από τα μνημόνια.

- Ένα Δήμο που θα αντισταθεί στις καταστροφικές συνέπειες του Καλλικράτη, στην περικοπή των κοινωνικών δαπανών και των οικονομικών πόρων, στην υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, στις απολύσεις, στον εκτοπισμό των δημοτών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, στον ασφυκτικό έλεγχο της κεντρικής εξουσίας.

Και ακόμα :

- Για την λειτουργία θεσμών και διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου και συμμετοχής (συμμετοχικός προϋπολογισμός, δημόσιος απολογισμός στις γειτονιές, συμμετοχή φορέων της πόλης σε Δημοτικές Επιτροπές κ.λπ.).
- Την λειτουργική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου, τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, την επέκταση της ανακύκλωσης μέσα από τις δημοτικές υπηρεσίες.
- Την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών προς όφελος όλων των πολιτών.
- Την προώθηση και ανάπτυξη συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Την ενίσχυση ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα δραστηριότητας (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία).
- Την πρόσβαση και ελεύθερη μετακίνηση όλων των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κάθε σημείο και δημόσιο κτίριο του νησιού μας.
- Την προάσπιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου και τη στήριξη όλων των δομών Υγείας-Πρόνοιας, με κάθε μέσο (παιδικοί σταθμοί, βρεφικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, κλπ).
- Την ανάπτυξη και ενίσχυση δομών αλληλεγγύης και προστασίας των φτωχών συμπολιτών μας (Κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, ενίσχυση αστέγων, παροχή συσσιτίων, ρούχων φαρμάκων, ίδρυση λαϊκής αγοράς, κίνημα χωρίς μεσάζοντες).
- Την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
- Την προστασία και ανάπτυξη του πολιτισμού και των τεχνών, ως εγγύηση για μια κοινωνία δημοκρατική και πολιτισμένη (Θέατρο, Μουσική, Εργαστήρια, Βιβλιοθήκες).
- Την προστασία με κάθε μέσο της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, της μουσικής εκπαίδευσης και του μαζικού αθλητισμού.
- Τη διατήρηση σε δημόσιο έλεγχο όλων των δημόσιων αγαθών (νερό, ενέργεια, μεταφορές).
- Την δημιουργία ενός Αναπτυξιακού Σχεδίου για τα επόμενα 10 χρόνια, με όλους, για όλους.

Έρθε η ώρα να πάρουμε τις τύχες του Δήμου μας στα δικά μας χέρια

Σας καλούμε σε έναν ενωτικό, κοινωνικό αγώνα ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης στο νησί, σε μια ενωτική προσπάθεια για έναν τόπο ειρήνης, δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Είμαστε σίγουροι ότι **μαζί μπορούμε**, σαν ενεργοί πολίτες της Σύρου, να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικά πλειοψηφικό ρεύμα, με αρχή μας το:

«Σύρος, νησί αλληλεγγύης, νησί κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου, δημοκρατικής λειτουργίας και ποιοτικών υπηρεσιών για όλους τους κατοίκους της ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, ηλικίας και θρησκευματος, νησί βιώσιμης ανάπτυξης».